



**Lambertijkerkemeente**  
protestantse gemeente te Zelhem

Zelhem, datum

Aan: alle leden van de Protestantse Gemeente te Zelhem die binnenkort 18 jaar worden.

Hoi,

Jij wordt binnenkort 18 jaar en dus meerderjarig.

Dat brengt nieuwe mogelijkheden en ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee.

Wat je misschien niet zo leuk vindt is dat je in het vervolg ook financiële post van de kerk zult krijgen. In januari kun je de brief over Kerkbalans verwachten en in oktober die van de solidariteitskas.

Vanaf je 18<sup>e</sup> betrekken we je namelijk ook bij het financieel reilen en zeilen.

In ons land krijgen kerken op geen enkele manier subsidie en moeten we alles dus met elkaar opbrengen. Wij hopen dat jij je steentje daar aan bij wil dragen.

In de *Lambertijkerkemeente* gaat ongeveer € 300.000 per jaar om. Dit komt van alle kerkmensen samen. Het wordt uitgegeven aan het onderhoud van de kerk, de salarissen van de dominees, cantor-organist, koster, beheerder van het Leerhuys en de kerkdiensten, catechisaties, jeugdwerk, aandacht voor ouderen ed.

Je zult begrijpen dat het een hele toer is om elk jaar voldoende geld op te halen.

Gelukkig nemen heel veel mensen hun verantwoordelijkheid door mee te betalen.

We hopen dat dat in de toekomst ook zo zal zijn.

Daarom vragen we jou om mee te doen met de Kerkbalans in januari en de solidariteitskas in oktober.

Iedereen mag zelf weten aan welke collectes er wel en niet bijdragen wordt en hoeveel er dan eventueel gegeven wordt. In de kerk leggen we elkaar geen verplichtingen op. Wij willen elkaar ruimte bieden.

Dat betekent dat we ieders situatie serieus nemen en graag ook door iedereen serieus genomen worden. Daarom leggen we je graag uit dat wij sowieso € 20,00 kwijt zijn per 18+er per jaar.

(administratiekosten, afdrachten aan de PKN ed). Op iedereen die dit bedrag niet bijdraagt teren we dus in. Noem het een 'stand-by'lidmaatschap. Want met die € 20,00 euro betaal je nog niet mee aan het onderhoud van de kerk, de dingen die we doen en de salarissen.

Daarom vragen we iedereen om heel serieus te overwegen om in totaal tenminste € 20,00 bij te dragen en mogelijk meer. Dat vragen we ook aan jou.

Wij weten dat er mensen zijn voor wie ook dit bedrag tijdelijk een probleem is. Dan is het voor ons vanzelfsprekend dat we elkaars lasten dragen. Daar doen we niet moeilijk over.

Wij vragen je dus om in september minimaal € 10,00 bij te dragen via de acceptgiro bij de brief over de solidariteitskas en via Kerkbalans tenminste € 10,00 toe te zeggen.

Met vriendelijke groet

Claartje Langeveld (voorzitter van het jeugdouderlingenberaad)

Henk Wassink (voorzitter van de kerkenraad)