

*Wij denken ook dat het kostbaar is als kinderen op hun levensweg mogen ervaren dat er naast hun ouder(s) ook één of twee andere mensen zijn die hun willen begeleiden.*

*Mensen aan wie zij zich kunnen spiegelen en die zij ook om raad kunnen vragen. Mensen die ook aandacht hebben voor zingeving, geloof en kerk.*

*Wij hopen dat u dit kind ook in gebed zult willen dragen en verder ook op andere manieren op geloofsgebied voor hem/haar van betekenis kunt zijn.*

*Wij willen u wel op het hart binden om de vrijheid van uw petekind te respecteren, ook als z/hij -onverhoopt- het christelijk geloof mocht afwijzen*

*Wij wensen u toe, dat u uw petekind tot zegen mag zijn en dat u vreugde beleeft aan uw rol als peter/meter. Wij zijn ervan overtuigd dat het ook voor uzelf en uw eigen geloof waardevol zal zijn om zo met haar/hem verbonden te zijn.*

*God zegene U*



## **geloofsbrief doopgetuigen**



**handreiking aan mensen die als peter of meter op willen trekken in het leven met een dopeling die in de Lambertijkerk gemeente de doop ontving**

juli 2008

## Apostolische geloofsbelijdenis

*Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde;*

*En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.*

*Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof de heilige algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven.*

### In het kort en op muziek



1. Wij ge - lo - ven één voor één  
en ook sa - men:  
de Heer is God en an - ders geen.  
A - men, a - men.

2. *Wij geloven in de naam / Jezus Christus, gestorven en weer opgestaan. / Halleluja!*

3. *Wij geloven dat de geest / ook nog heden de wereld en onszelf geneest / Vrede Vrede*  
*tekst J. Ribbers, mel. B. Smilde. uit Tussentijds lied 96.*

Zelhem,

Beste

*Wij verheugen ons, dat u zich bereid verklaard heeft om als peter of meter een rol te spelen in het leven van uw petekind. Deze functie heeft ook een gelovige/kerkelijke kant. De kerk heeft verschillende tradities gekend rondom deze functie. Na een periode waarin deze functie op de achtergrond geraakt is komt zij weer meer in beeld. Doordat de wereld om ons heen veranderd is, en de kerk veranderd is, en de plaats van de kerk in de wereld erg veranderd is kunnen peters en meters- ons inziens (weer)- een belangrijke functie vervullen. Daarom zijn wij blij dat u deze verantwoordelijkheid op u wil nemen en feliciteren wij u met het vertrouwen dat de doopouder(s) in u stellen. Graag helpen wij u met deze 'geloofsbrief' ook van onze kant op weg.*

*Als peter/meter verbindt u zich aan een mensenkind. Zo vervult u een brugfunctie in een vrienden- en/of familiekring, een schakelfunctie in het sociale netwerk van hem/haar. Dat is kostbaar.*

*We hopen dat het u vreugde schenkt om met een petekind verbonden te zijn en zo op dit kind betrokken te mogen zijn. Dit is een versterking van het sociale netwerk, een kostbare bijdrage aan de samenleving.*

*Daarnaast neemt u ook een bepaalde verantwoordelijkheid op u voor de christelijke opvoeding van uw petekind. Vandaag ging alles aan de kleine voorbij. Als peter/meter vormt u een verwijzing naar deze dag en op die manier een herinnering aan het gegeven dat z/hij vanaf het begin van haar/zijn leven opgenomen is in de geborgenheid van de liefde van onze God.*